

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI



Ekim Kasım Aralık

2017



Ticaret Odası Başkanlığı makamı önce sorumluluk ve daha sonra büyük bir gayret ve vizyon anlayışını zorunlu kılan son derece önemli bir konumdur. Bunun bilincinde ve gelişen her türlü konjunktürel şartların farkındayız. Üreten Karabük ve gelişen kent vizyonumuz süreç içerisinde hayata geçirdiğimiz ve geliştirdiğimiz projeler ışığında yeni ufuklar kazanacaktır. Çok çalışmak ve yeni projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Zira bu şehir ve bu şehrin insanı her şeyin en güzelini hak ediyor. Kurul arkadaşlarımızla beraber bu önemli görevi layık ile ifa edeceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi, mesleklerinde başarılı, vizyonu yüksek kadrolarımızın çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak görüyorum. Hedeflerimizi yüksek belirleyerek, sadece ilimizin değil ülkemizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz kalkınmasında ağır sanayinin beşiği olarak kabul edilen Karabük , yurdumuzun dört bir yanında sanayinin ilk 500'üne giren firmalarıyla da bir güç olarak görülmekte ve her konumda söz sahibi olma iddiasını devam ettirmek zorundadır. Özellikle belirtmek isterim ki; bize tevdi edilen ve kutsal bir emanet olarak gördüğümüz hizmet makamında ortaya koyacağımız hedefleri öncelikle üyelerimizin ve ilin menfaatlerini gözeterek yürüteceğimize, kararlarımızı tarafsızlık, adalet ve şeffaflık ilkeleriyle alacağımıza, idaremizin ruhunda Karabük, özünde Karabük olacak şekilde, katılımcı, paylaşımcı, öneriye açık, önyargısız ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğimize söz veriyoruz. Önümüzdeki çalışma dönemimizde camiamızın gurur duyacağı gelişmeleri hep birlikte başaracağımız inancıyla, odamıza bu güne kadar hizmet veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, yeni dönemin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İÇİNDEKİLER

4-5	TOBB KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI
6-7	KARDEMİR A.Ş. BASIN DEKLARASYONU
8-9	EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
10-11	GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİ
12-13	UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
14-15	TEKNOPARK KARABÜK'E HAYIRLI OLSUN
16-19	TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK BAYRAMI
20-21	EĞİTİMLER
22-23	ISO 9001:2008 GÖZETİK TETKİKİ GERÇEKLEŞTİ
24-25	VALİ KEMAL ÇEBER'İN KTSO ZİYARETİ
26-27	ZİYARETLER
28-35	GİRİŞİMCİ BAŞARI ÖYKÜSÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilen Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan yoğun mesai harcamaya devam ediyor. 14/06/2017 tarihinde Karabük TSO, TOBB'un yerli otomobil çağrısına resmi bir yazıyla karşılık vererek, yerli otomobil fabrikasının Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirmişti. Yazılı talebin ardından KTSO Başkanı Özcan 07.07.2017 tarihinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir açıklama yapan Özcan şunları söyledi: "Mayıs 2015 tarihinden bugüne Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yoğun bir çaba harcamaktayız. Evvela bu projeyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kabul ettirdik. Aynı zamanda bölgeye bir altyapı sağlamak adına Teknopark Projesini hayata geçirmek için resmi süreci başlattık. Amacımız Türkiye'ye ve Karabük'e katma değer sağlayacak kalıcı bir eser bırakmaktır. İnandığımız

ve gönül verdiğimiz bu projeyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek amacıyla resmi olarak yerli otomobil fabrikasının bu bölgede kurulmasına talip olduk. Her türlü tetkik yapılabilir. Rasyonel bir teklif yaptık. Yerli otomobil fabrikası için biçilmiş kaftan olan proje bölgesi aranan bütün niteliklere haiz bir bölgedir. Bu güvenle projemizi ve yerli otomobil fabrikasına yönelik talebimizi detaylı olarak Sayın Başkanımıza yüz yüze anlatmak için kendisinden görüşme talep ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar.

Detaylarını inşallah daha sonra sizlerle paylaşacağımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; Rifat Bey, projemizi ve talebimizi çok beğendiğini ve bu konuda her türlü desteği bize sunacağını açık yüreklilikle ifade etti.

Sayın Başkanın cevabı ve yaklaşımı bizi ziyadesiyle heyecanlandırdı ve memnun etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Ayrıca başından itibaren bizlere destek olan Karabük Milletvekilleri Sayın Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal'a, Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili'ye ve Meclis Başkanımız ve Ak Parti Karabük İl Başkanı Sayın Timurçin Saylan'a bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunarım.

Karabük TSO olarak sabırla çıktığımız bu yolda çok şükür şimdiye kadar mahcup olmadık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük'ün tüm siyasileri ve Karabük halkı projemize yönelik desteklerini somut olarak ortaya koydular. Artık bize düşen tüm gücümüzle projeyi takip edip sonuçlandırmaktır."



**TOBB KARADENİZ
BÖLGE TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ.**



Tüm Karabük ve Yöre Halkımıza saygıyla duyururuz Bizler, Kardemir'i bir şirket olmanın ötesine taşıyali çok oldu.

Kardemir, ruhunu verdiği kentin kimliğini sahipleneli çok oldu.

Bizler ve Kardemir kurduğumuz duygusal bağı hazmedeli çok oldu.

Kardemir bizden biridir, içimizden biridir.

Hisse sahipleri şehir adına, ülke adına sorumluluk sahipleridir, Kardemir şehrin tamamınındır.

5 Nisan 1994'de kapatılma kararına karşı şehir

olarak gösterdiğimiz kararlı direniş maziye

hatıra bıraktığımız bir şehir efsanesi değildir.

Vazgeçilmezimizin mahremine dokunulduğunda ,

bekasına kastedildiğinde neler yapabildiğimizin ve

gerektiğinde bir an bile düşünmeden tekrar ve daha

büyük bir kararlılıkla yapabileceğimizin referansıdır.

Çok ortaklı büyük bir şirket olmanın çok daha

ötesinde, ev sahibi olan bir kente ruhunu vermiş,

en zor günlerinde ülkenin kalkınmasına lokomotif

olacak tesisler kurmuş, bütün yorgunluğuna rağmen

sürekli kendisini yenilemiş KARDEMİR,

Bilinsin ki yaşamımız kadar kutsalımızdır.

Kardemir'in uzun yol hikayesinde tüm emeği geçen-

lere , 1994 yılında verilen kurtuluş mücadelesinin mimarları, Sn.Kamil Güleç , Sn. Mutullah Yolbulan ve rahmetli Sn.

Metin Türker'e Onların etrafında çelik gibi kenetlenen Kardemir işçisine ve Çelik-iş sendikasına

, yöre halkına , tüm siyasi önderlerimize ve Karabük sivil toplum örgütleri ve basınına...Bu büyük eserin

ayağa kaldırarak bugüne gelmesini sağlayan Kar-

demir Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mutullah Yol-

bulan ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn.Kamil Güleç 'in 24 yıllık uyumlu ve istikrarlı

çalışmaları ile kazanılan başarılarla vefa borçluyuz...

5 Nisan ekonomik karaları ile başlayan ve fabrikasına

sahip çıkan yöre ruhunu , 24 yıldır Yolbulan, Güleç

ve Yücel ailelerinin konsorsiyum ve denge içinde

sürdürdükleri yönetim biçimini , Bu Genel Kurul ve

bundan sonraki seçimli Genel Kurullarda Bağımsız

Yönetim Kurulu üyelerinin Devletin ilgili kurumları

tarafından atanmasını , 24 yıldır yöremize kan ve

can pompalayan fabrikamızın başarı hikayelerinin

devamını istiyor ve destekliyoruz ...

Kardemir'i içinde bulunduğu en kara günlerden düze

çıkaranlar ve yönetimin uyumu bizim için her şeyden

değerlidir. Bu başarılı uyuma kastetmek , bozmak

cinayettir. Yönetim uyumu bozulmamalı, tecrübe ve başarıyı inkar edecek şahsi beklentilerden vazgeçilmelidir. Yönetim organlarının ve Genel Müdürlüğün taşınması, nakledilmesi ya da tesisten uzaklaştırılması olabilecek en büyük yönetim hatasıdır, asla düşünülemez.

2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına uymuş ve %10 yeni eleman olarak istihdam seferberliğine katkıda bulunmuş , Türk lirasına destek kampanyasında dolar alışverişinden TL 'ye geçen ilk kuruluşlardan olan , şehrimizin iki değeri Karabük üniversitesi ve Kardemir Karabükspor'a sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tam destek veren KARDEMİR , Göz bebeğimiz , kalbimizdir ...

Bizler Karabük'teki Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları olarak Karabük'ümüz , yöremiz ve ülkemiz için olmazsa olmazımız Karabük Demir Çelik Fabrikalarının, başarı dolu geleceğinin takipçisi ve yukarıdaki beyanın tarafı olduğumuzu ilan ederiz...

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZCAN

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI TİMURÇİN SAYLAR

KARABÜK EMEKLİLER CEMİYETİ BAŞKANI CELAL BULUT

KARABÜK ESNAF ODASI BAŞKANI NURETTİN TÜMEN

ÇELİK-İŞ SENDİKASI KARABÜK ŞUBE BAŞKANI ULVİ ÜNGÖREN

KARABÜK MUSİAD ŞUBE BAŞKANI AHMET NUR

KARABÜK KENT KONSEYİ BAŞKANI KAZIM ÖZCAN

KARABÜK GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI METİN KAYA

KARABÜK GAZETECİLER VE İLETİŞİM DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN ÇETİNK

KARDEMİR A.Ş
BASIN DEKLARASYONU



EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Özel Hatem Okulları arasında Eğitim İş Birliği Protokolü 16.08.2017 tarihinde imzalandı.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ile Özel Hatem Okulu Müdürü Fatma Ergin'in imzaladığı protokol hakkında bilgiler veren Başkan Özcan "Üyelerimizin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamalarında destek olmak için çeşitli protokoller imzalıyoruz. Karabük Özel Hatem Okulları ile Eğitim İş birliği protokolü imzalamış bulunmaktayız. Öncelikle

bu işbirliğinin iki kurum ve protokolden faydalananak üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İmzalanan protokol kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine indirim uygulanacaktır" dedi. Özel Hatem Okulları Müdürü Fatma Ergin "2015-2016 sezonda Karabük'te eğitime destek vermek amaçlı başlanılan bu yolda 3.yılına büyük adımlarla yeni sezona girmek, Ticaret ve Sanayi Odasının desteğini almak bizim için gurur verici, yine aynı zamanda Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul branşlarında kaliteli öğretmen kadrosu, yapılan sosyal etkinlikler ve öğretimleriyle ikinci yılında başarıımızı kanıtlamış bulunuyoruz" dedi



EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Hatem
ÖZEL OKULLARI

Kurumunuzun referans olduğu kişi ve üyeleri öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının düzenlenmesi amacıyla, **ÖZEL HATEM OKULLARI**'nin taraf bulunduğu "Eğitim İş Birliği Protokolü" 16 /08/2017 tarihi itibarıyla oluşturulmuştur. Buna göre;

1) Bu protokol nezdinde **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası** 'nın referans olduğu her kişi yararlanacaktır.

2) **ÖZEL HATEM OKULLARI** tarafından **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası** çalışanlarının, üyelerinin birinci derece yakınlarının ve referans oldukları öğrencilerin eğitim ücretinden indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde herhangi bir indirim söz konusu olmayıp, peşin ödemelerde % 5 daha indirim uygulanacaktır.

3) Uygulanan liste fiyatlarımız üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır.

ANASINIFI %55

1.SINIF %45, 2.SINIF %45, 3.SINIF %45, 4.SINIF %45

5.SINIF %55

6.SINIF %45, 7.SINIF %45

8.SINIF %55

4) Bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için artışlar MEB'in öngördüğü oranda yapılacaktır.

5) Yemek ücreti, sadece öğlen yemeğinden oluşan tek öğün, kayıt fiyatına dâhildir.

6) Servis, Kitap, Ücretli Sosyal aktiviteler alınan ücrete dâhil olmayacaktır.

7) Protokol öncesi kayıt yaptıran **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası** çalışanları, üyeleri bu sözleşme kapsamında yeniden değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Protokol 2017-2018 öğretim yılı için geçerli olup, sonraki dönemler için şartlarda değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla yenilenebilir.

9) **ÖZEL HATEM OKULLARI**'na öğrenci ödemelerinden **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası** hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

10) Sözleşmeden yararlanabilmek için **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası**'nın idari yönetiminden onaylı belge istenecektir.

11) Bu protokol esas indirim ve maddelerin tamamı **ÖZEL HATEM OKULLARI** merkeze bağlı ana şubeler için geçerli olup, Franchising şubeler için geçerli değildir.

12) Sözleşme yapıldıktan sonra **Karabük Ticaret ve Sanayi Odası** ile ilgili SMS, Sosyal Medya kısımlarında paylaşımda bulunulup duyuru yapılacaktır.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı
Tuncay ÖZCAN

ÖZEL HATEM OKULLARI
Kurucu Temsilcisi
Fatma ÖZMEFİCİ

Türkiye genelinde 18 ilde devam eden ve İlimizin de yer aldığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi final sunumları 23.09.2017 tarihinde Karabük Öğretmenevinde gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda proje sunumları illerde eş zamanlı olarak yapıldı.

Değerlendirme kurulunda Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Bilge Demir, Turkcell yetkilisi Abdullah Aslan, ve Karabük TOBB Kadın Girişimciler Kurulu icra Komitesi Başkanı

Nuray ALPBOĞA, Turkcell Eğitim Görevlileri Elif Nur İspirli, Hasibe Zafer yer aldı.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden 7 grupta toplam 12 yazılımcı yaklaşık 4 ay süren çalışmalarını sonucunda gerçekleştirdikleri Android tabanlı projelerini juriye sundu. Yapılan puanlamalar sonucu birinci olan 2 grup 26.09.2017 tarihinde kamuoyuna açıklanacaktır.

İl birincileri İstanbul'da 23 Ekim'de juriye sunum yapacaktır.



Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirliğiyle 18.09.2017 tarihinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi Yenice Faaliyet alanımızda başladı.4 gün boyunca sürecek eğitime 30 kişi katılmış olup eğitim sonunda Girişimciler KOSGEB'in 150.000

TL tutarında Girişimcilik desteklerinden yeni bir iş kurma durumunda yararlanma imkanı olacaktır. Program dahilinde Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerimiz devam edecektir



**UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ BAŞLADI**

Uzun bir müddetten beri Karabük TSO tarafından takip edilen Teknopark projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. 20 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan'ı makamında ziyaret etmiş ve Sayın Bakan bu konuda desteklerini Sayın Başkan'a bildirmişti.

Teknopark projesinin kabul edilmesi üzerine Sayın Tuncay Özcan şu açıklamalarda bulundu:

“Teknopark projesi, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması kapsamında ele aldığımız ve yakından takip ettiğimiz bir konuydu. Amacımız Karabük'ün nitelikli ürün kapasitesini artırarak, katma değeri yüksek ürünler üretebilecek bir altyapı imkânını Karabük'e kazandırmaktır. Makamlar geçici ama eserler kalıcıdır. Var gücümüzle Karabük'e yeni değerler kazandırmak üzere mesai harcıyoruz. Belki bunların birçoğu şimdilik fark edilmiyor ama tıpkı Teknopark projesinde olduğu gibi zamanı geldiğinde hepsi birer birer gün yüzüne çıkacaktır. Başarılar kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Ben bu bağlamda Karabük TSO Meclisi'ne Meclis Başkanı Sayın Timurçin Saylar'a, Yönetim Kurulu Üyelerimize, personelimize ve Akademik Danışmanımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Karabük Milletvekilleri Sayın Mehmet Ali Şahin ve Sayın Burhanettin Uysal'a şükranlarımı sunarım. Ayrıca Karabük Valiliği'ne ve Karabük Üniversitesi'ne de desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Üniversite-Sanayi İşbirliği'ni zirveye taşıyarak Karabük'e rekabet gücü kazandıracak Teknopark'ın tüm paydaşlara ve Karabük'e hayırlı olmasını temenni ederim.”



**TEKNOPARK
KARABÜK'E HAYIRLI
OLSUN..**



Karabük'te bir araya gelen TOBB, TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri adına ortak bildiri okuyan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gücümüz milli irade, hedef büyük Türkiye" dedi.

Türkiye'nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 15 Temmuz anma etkinlikleri 81 ilde aynı anda basın açıklaması düzenledi.

15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimidir. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, "devleti" ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmektir. Allah'a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kast eden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. "Türkiye Cumhuriyeti devletini Millet'in iradesi dışında hiçbir güç yönetemez." Bu, dünyaya örnek olacak bir tavidir. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. Değerli basın mensupları, En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah'a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5'lik büyümeyi yakaladık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktaız.

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.

Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.



**15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLÎ
BİRLİK BAYRAMI**

EĞİTİMLER

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yeni değişiklikleriyle birlikte ISO 9001:2015 olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Akreditasyon sistemi denetim firması olan Türk Loydu İktisadi İşletmesi işbirliğiyle, ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi 18-19/08/2017 tarihleri arasında Meclis toplantı salonunda yapıldı.

Türk Loydu İktisadi İşletmesi Eğitmeni Serkan Şahin tarafından verilen eğitimin ilk gününde ISO 9001:2015 versiyonun içeriği anlatıldı. İç tetkik konularının ne olduğu, nelere bakılması gerektiği ve bir iç tetkikçinin özelliklerinin ne olduğu anlatıldı.

Eğitimin ikinci gününde,örnek vakalar üzerinden analizler yapılarak bir iç tetkikçinin bakış açısının, davranışlarının nasıl olması gerektiği,iç tetkik raporunun hazırlanması sürecinde hazırlığın nasıl yapılması gerektiği gibi önemli konular üzerinden duruldu.Eğitimin sonunda eğitimin konularını içeren sınav yapıldı.Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.





Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Gözetim Tetkiki başarı ile tamamladı. TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Kalite Tetkik Görevlilerinden Kamil Aydın tarafından yapılan gözetim tetkikinde sırasıyla Sistemin Geneli, Süreçler, Hedefler ve Performans Göstergeleri, Yıllara göre gerçekleştirmeler, Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Toplantıları, İç Tetkik ve Akredite tasarımlarına ilişkin detaylar incelendi, izlendi.

Gerçekleşen gözetim tetkikinde Kalite Yönetim Sistemi uygulamaların standartları karşıladığı ve sistemi tehdit edecek herhangi bir minör ve/veya majör hataya rastlanılmamıştır. TSE ISO 9001:2008 KYS Tetkikçisi Kamil Aydın, hizmetin safhasının her aşamasında kaliteye verilen önem ve sisteme sahip çıkılması nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür etti.



**ISO 9001:2008
GÖZETİK TETKİKİ
GERÇEKLEŞTİ.**



Karabük Valiliği'ne atanan Kemal Çeber, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN'ı ve meclis üyelerini ziyaret etti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve meclis üyeleri nazik ziyaret ve hoş sohbetleri için Vali Çeber'e teşekkür ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak fikir alışverişinde bulunuldu.



Üreten Eller Projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası zemin katında bulunan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Komitesi İşbirliğiyle tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğini ön plana çıkararak el emeği göz nuru olan yöresel gıda, organik gıdaların ve el sanatları ürünlerinin satışının yapıldığı mağazayı gezen Vali Çeber, Başkan Özcan ve mağaza sorumlusundan bilgiler aldı.

**VALİ KEMAL
ÇEBER'İN
KTSO ZİYARETİ**



KARÜNDER (Karabük Üniversitesi Yaptırma, Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği) Başkanı Erkan BÖREKÇİ, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'ı makamında ziyaret ett



Habitat Karadeniz Bölgesi Saha Koordinatörü Ahmet Abalı, TOBB Karabük Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Nuray Alpboğa, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan nazik ziyaret ve hoş sohbetlerinden dolayı Abalı ve Alpboğa'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi



Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Genel Sekreter Cem Biçen Birinci etap kamp çalışmaları için Bolu'nun Karacasu beldesine giden Kardemir Karabükspor'u Başkanı Ferudun Tankut, Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret etti.



girişimci başarı öyküleri



azim kararlılık ve bir başarı hikayesi

server özer



Bir makinemiz bozulduğunda makinenin her yerini söküp takar, ayarını yapar, bir şekilde kendimiz üstesinden geliriz, şimdi makineler daha teknolojik olduğu için işin monitörünü çağırmak zorunda kalıyoruz. Şimdi herşey bilgisayara dayalı. İşin içinde beğenmediğiniz bir yer mi var, tek bir tuşla onu yok edebiliyorsunuz ve dijital teknoloji sayesinde nerdeyse birebir prova basabiliyorsunuz. Önceden ofset teknolojide renkli işleri 1000 adetten az basamazdık, basmaya kalksak filmiydi kalıbydı dünyanın masrafına yapardık. Şimdi 1 adet bile olsa dijital makinemiz sayesinde saniyeler içinde her türlü materyale baskı alabiliyoruz ve çok daha ucuza maledebiliyoruz. Bugünkü teknolojide rekabet arttı ama buna istinaden işleri oluşturmak ve sonuca varmak kolaylaştı. Şimdi teknoloji sayesinde daha az insan gücüyle daha büyük işler çıkabiliyor ve buna istinaden daha zor adam yetiyor. İşin siparişini alır, makinede basar, bisikletimle teslim ederdim. Bazen 2 gün boyunca çalıştığım olurdu. Bir bakardım ne acıkmışım, ne de susamışım. Cebimde hiç param yoktu ama çok cesaretliydim. O dönemde insan ilişkileri çok farklıydı, esnafın sözü senetti. Herhangi kimsenin başı sıkıştığında ve bir başkasından borç aldığında şu gün öderim dediği zaman mutlaka ödenirdi. Dayanışma ve dostluklar çok farklıydı, menfaat çok daha azdı. O dönemde Karabük'te sosyal hayat çok ileriye. Yenişehir'de sokakta bile takım elbisesiz kimseyi göremezdiniz. Zamanla değişen teknolojiye ayak uydurarak makine sayımızı ve müşteri sayımızı artırdık. Başta Karabük'te demir çelik fabrikası olmak üzere bir çok büyük kuruluşlara ve çevre illere iş yapmaya başladık. Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye genelinde belediyelere ait otobüs firmalarına bilet bastık. 1970'li yıllarda Özer Matbaası'nı Türkiye'de tanımayan yoktu. O dönemde çok az matbaa olduğu için her şehre gider, ihalelere girerdik, Türkiye'de isminizi duymayan kalmamıştı. Bazen büyük bir iş alır ve aylarca sadece o işi yapardık. Ankara'da herhangi bir sinemaya giden ve bilet alan birisi altında özer matbaası yazısını görünce şaşırıp bizi arıyordu. Spor Toto'nun kuruluşundan itibaren kontrol pullarını, Türk Hava Kurumunun fitre zarflarını ve birçok evrağını uzun yıllar boyunca bastık. 60 yıllık iş hayatımız boyunca sayısını hatırlayamayacağım kadar kişiyi buradan emekli yaptık. Halen Karabük'ün en büyük firmalarına ve Türkiye genelinde çeşitli büyük kuruluşlara iş yapıyoruz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının da kuruluşunda emeğimiz vardır. Şu anki mevcut binasının yapılıırken ben de Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının üyesiydim. Çok zor şartlar altında binayı yaptırıştık. Oğlum Murat Özer Marmara Üniversitesi matbaa öğretmenliğini bitirdi ve matbaa öğretmeni olup işin başına geçti ve halen işin başında. Hergeçen gün biraz daha kendimizi ve işlerimizi geliştirerek sadece Karabük'e değil, daha geniş alanlara ulaşabiliyoruz.

20 Şubat 1932 yılında Zonguldak'da doğdum. İlkokul yıllarımda Zonguldak'da matbaalarda çıraklık yaparak meslek hayatıma adım attım. Babamın erken yaşta vefatı ve abimin askere gitmesi üzerine annemin ve ablamın geçimini sağlamak küçük yaşta bana düştü. Gece 12.00'de gazete basmaya gider, saat 04.00'de eve gelir, 2-3 saatlik uykuyla sabah tekrar matbaaya çalışmaya giderdim. Annemin ağlaya ağlaya beni uyandırdığını hatırlıyorum. O dönem ofset teknolojisi ve bilgisayar olmadığı için bir gazete çok zor şartlar altında tek tek harufat kurşun harflerle dizilirdi. Patrona örnek gösterirdim, ufak bir değişiklik için bile bütün kalıp tekrar oluşturulurdu ve bu işlem saatler alırdı. O dönemde bu harufatları ve kurşunları dizmek çok büyük bir ustalık gerektirirdi. Şimdi bu işlemler bilgisayarlarda 1 saniye içinde yapılıyor. O dönem kendi çapımda klişeleri farklı şekilde kullanarak renkli gazete basmışım. Belki de Türkiye'de ilkidir. 1951 yılında Karabük'e yerleştik. 1953 yılında Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Matbaasında vatani görevimi yerine getirdim. Askerliğe müteakiben 2 Nisan 1956 yılında tekrar Karabük'e gelerek tek bir makine ile kendi matbaam olan Özer Matbaası'nı kurdum. Tek bir el pedalı ile tek başıma çalışmaya başladım. Hem o dönemi hem de şu dönemi yaşayan biri olarak her iki dönemde kendine ait zorlukları olduğunu görüyorum. O dönemde az sayıda matbaa olduğu için rekabet daha azdı belki ama teknoloji olmadığı için de işi çıkarmak çok zordu. Herşey insan gücüne ve bilgiye dayanıyordu.



TIR ŞOFÖRLÜĞÜNDEN MERMER İHRACATINA
UZANAN BAŞARI YOLCULUĞU.....

ismail acar



İSMAİL ACAR

2 Ağustos 1968 Eflani Kocacık Köyü doğumluyum. İlkokul öğrenimimden sonra 1979 yılında Karabük'e yerleştim. İlkokul çağlarında Yenişehir Sinemasına giderdim. Bir gün sinemayı çalıştıranlardan bir adam elinde bazı broşürlerle yanıma geldi. Elindeki broşürleri göstererek bana "Bunları dağıtmam karşılığında para vereceğini söyleyerek; "Bunları dağıtır mısın? dedi Elinde 2000 tane broşür vardı ve tüm Karabük'e dağıtılacağını söyledi. Ben o broşürleri elinden alarak arkadaşlarım arasında organize ettim. Ama işi ben bulduğum için paranın yarısını ben alıyordum. Diğer yarısını arkadaşlarıma bölüştürüyordum. İlk para kazanmam broşür dağıtarak başlamıştır. Daha sonra arkadaşlarımdan bazıları ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Babam benim ayakkabı boyacılığı yapıp para kazanmamı istemediği için bana onların boyacılıkla kazandığından daha fazla harçlık veriyordu. Ama bende o kadar çok kendi paramı kazanma arzusu vardı ki, ben babamın verdiği harçlıklarla ayakkabı boyacılığı yapan arkadaşlarımdan boya sandıklarını kiraliyordum. Gün boyunca onlara boya işi yaptırıp, parayı bölüşüyorduk.

Daha sonra 13 yaşlarında iken babamın kamyonlarında çalışan şoförlere muavinlik yapmaya başladım. 1986 yılında ehliyet aldım ve ehliyet aldıktan sonra kendim şoförlük yapmaya başladım.

İstanbul'dan linyit kömürü alıp, Karabük'te satıyordum. Kamyonun üstünde satışı yapıyordum.2 yıl bu şekilde şoförlüğe devam ettim. Ve daha sonra askere gittim. Acemi birliği Ankara Etimesgut, Usta Birliği gönüllü olarak Kıbrıs'ta yaptım. Kıbrıs'ta trafik soldan işlediği halde şoförlüğümün iyi olduğunu anlayan Bölük Komutanının isteği ile kendisinin postallığını ve şoförlüğünü yaptım.

Askerden geldikten sonra 1991-1992 yılları arasında 1 yıl daha tır şoförlüğü yapmaya devam ettim. O zaman Karabük Zonguldağın ilçesiydi. Abimle beraber sınırdeki Hanköyde benzin istasyonu çalıştırmaya başladık.1992-1999 yılları arasında tekrar tır şoförlüğü yaptım. 1999 yılında Karabük Kemal oyman mevkiinde Akaryakıt faaliyetine başladık. Aynı zamanda burada Torna tezgahı, Fren Servisi, Lastik, Yıkama –Yağlama servisi hizmetleri vermeye başladık. Bu arada bizim nakliye işimiz devam ediyordu. Eflani'ye mermer ocakları açılmaya başlanmıştı.



MERMER'LE İLK TANIŞMA.....

Ben zaten 1991 yılından itibaren Nakliyecilik işim devam ederken mermer taşımacılığı yapıyordum. Ben o zaman mermeri yük olarak görüyordum. Benim için mermerin tek ekonomik değeri tonajıydı. Mermer ocaklarına akaryakıtta veriyorduk. 2006 yılının yazında sıcak bir yaz günü Eflanili bir arkadaşım telefon etti. "Ben köye gideceğim evin balkonu tıkanmış, sen de gelir misin benimle?" dedi. Beraber gittik. Eflani 'de gezip mantara da bakıp geliriz diye düşündüm. Arkadaşım evinin balkonunu temizlemeye gitti ben de onu arabanın içinde bekliyordum. Arabanın içinden doğru karşı tarafa doğru baktım. Mermer rezervine benzer bir yapı gördüm. Bu yol yeni açılmış, bizde oradan gidelim

dedim. Yolda giderken durup, yoldan bir numune parça aldım. Ve aldığım parçayı eve dönünce abime gösterdim. Abime burada sanki bir oluşum var dedim. Daha sonra abimle araştırmaya başladık. Önce maden ruhsatı aldık. Ardından bize bu iş için gerekli olan İş Makinalarını aldık. Ruhsatlandırma ve izin aşaması derken kış mevsimi geldi. Bir sonraki baharda şantiyemizi kurduk ve çalışmaya başladık. Burada 1 yıl kadar çalıştık fakat hiçbir ürün elde edemedik. Orada çalışırken baktık ki bu ocakta pek bir verim yok bunun üzerine Safranbolu Karapınar Köyünde bir araştırma yaptık ve orada bir rezerv tespit ettik.ve şantiyeyi oraya taşımaya karar verdik. Tespitimiz doğruydü biz o yıl içinde bayağı fazla üretim yaptık. Fakat bu seferde ürettiğimiz ürünlerin satışında sorunlar yaşamaya başladık. Satış işlemleri bizi epey zorlamaya başladı. Buradan arabanın arkasını dolduruyoruz.4000 km yol yapıp 200 tane müşteriyi ziyaret ediyoruz fakat amacımız ulaşip blok satamıyoruz. Esasında biz o zaman işi bilmiyoruz. Şuan geçmişi anarken kendimize gülüyoruz. Sonradan bu şekilde pazarlama yapamayacağımızı ancak ürünümüzle ilgili fuarlara katılarak pazarlama gerçekleştirebileceğimizi öğrendik. Bunun üzerine aracı firmalarla ihracata başladık. Bana o zaman birebir ihracat yapmak işi bilmediğimizden hayal gibi geliyordu. Ancak aracı firmalarla çalışırken, gümrük çıkış beyannamelerinden dolayı asıl emeği ve çalışmayı bizim yapmamıza rağmen bizden kat ve kat daha fazla kazançlar elde ettiklerini gördük. Bu bizim ihracata başlamamızdaki en büyük etken oldu. Daha sonra Yurt dışındaki fuarları hedeflemeye başladık. Ve katıldığımız fuarlardan öğrendiğimiz bilgilerle ilk aracısız direk ihracatımızı Yunanistan Drama şehrine yaptık. Daha sonra 15 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdik.



Ancak 2009 yılında dünyada başlayan Mortgage Krizinden sonra biz bunları blok satamadık. Bu nedenle kesip satmaya karar verdik. Bundan dolayı fabrika kurduk. Ardından kalifiye eleman sıkıntısı çektik. Dışarıdan elemanlar getirdik. Sonunda onu da başardık. Blok ihracatının dışında ebatlı mamul ihracatına da başladık.

Kastamonu Ağlı ilçesinde perlatto bej mermer ve Eflani ilçesinde Sicilya Gri ocaklarımız mevcuttur. En büyük alıcımız Çin ve Hindistandır. Kastamonudan en büyük ihracaatı Hindistana, Eflaniden en büyük ihracaatı Çin'e yapmaktayız.

Bundan sonraki en büyük hedefimiz, nihai ürün olarak Amerika ve Avrupa pazarında yapı marketlerde yerimizi almaktır. Bu hedefimiz, Mermer Sektöründe varılabilecek son noktadır.....



kendi mesleğinde
bir numara olmak

halil şahin



HALİLŞAHİN

Kargisan Karabük Giyim San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

15/07/1950 Karabük İli, Ovacık İlçesi Alınca Köyü'nde doğmuşum. Ailem köyde Tarım, hayvancılık ve bahçe işlerini ihtiyaca yönelik yapıyordu. Dedem Karabük Demir Çelik Fabrikasında çalışıyor, babam köy işleri ile uğraşıyordu. 1959 yılında Karabük Demir Çelik ilkokulunda eğitim hayatına başladım. Evimizde okuma yazma bilen kimse olmadığından Ailenin ilk okuma yazma bilen ferdi ben olacaktım. 1964 yılında ilkokulu bitirdim. Oldukça başarılı bir öğrenci sayılırdım. Ailemizin ekonomik durumu nedeni ile tahsil hayatım ilkokulda son buldu. Bilmiyorum elbise çok mu pahalı idi? Büyüklüğüm elbise ve okul masraflarını karşılayamayacaklarını gerekçe göstermişti. Aynı yıl, elbise konusu ne kadar Terzilik mesleğini seçmeme neden olmuştu diye hep düşünürüm ama terzi çırağına kendi isteğimle başladım. O yıllarda terzilik mesleği ve terziler toplumda itibar gören meslek sahipleri idi. Toplum sanatkara kolunda altın bilezik var diye bakıyordu. Terzilerin sosyal çevreleri de oldukça iyi idi. Akla gelebilecek her kesimden insan ile tanışıyor ve dostluklar kurabiliyordunuz. Terzide çalışan kalfa ve ustalar da müşteriler tarafından

seviliyor ve güçlü iletişimler kuruluyordu. O yıllarda terzi dükkanları sanki kültür ve sanatın buluştuğu önemli noktaları. Buralarda çalışanların iş ortamında iyi yetişme şansları vardı. İşyeri çevremde benim çok istifade ettiğim güzel insanlar tanıdım. 15-16 lı yaşlarımda tanıdığım iki İlahiyat Fakültesi öğrencisinden çok şey öğrendim. Yıllar hızla geçiyor, çıraklık, kalfalık derken çevremiz ve kişiliğimiz şekilleniyordu. Bir bayram arifesinde kalfa olarak çalıştığım Terzi ustam yapılan bir iş hatası yüzünden üç kalfasını birden işten kovdu. İki arkadaşım işi bırakıp gittiler. Ben bayram sabahı alınan siparişler teslim edinceye kadar ayrıldım ve işlerimi tamamladım. Bayram sabahı ustamın elini öperek Allah ısmarladık dediğimde ustam kalmamı istedi. Ben kovulduğum yerde çalışmam dedim. Ama kovalı bir hafta oldu o zaman niye gitmedin deyince de, ustam bana güvenerek sen iş aldın. Ben o işleri tamamlamadan gidemezdim. Şimdi işler bitti beni kimse bir dakika bile burada tutamaz dedim. Ustam ağlayarak sırtımı sıvazladı ve beni tebrik etti. Artık kendi işyerimi açma zamanı gelmişti. İlk işyerimi Cevizlidere Mahallesi'nde askere gitmeden açtım. 1970 yılında vatani görevimi yapmak üzere Amasya'ya asker olarak gittim. Asker ocağında da terzilik yaptım. Asker ve subaylardan pek çok insanla iyi ilişkiler kurdum. Artık dünyaya başka türlü bakıyor, yavaş yavaş sosyal, ekonomik ve siyasal kültürüm oluşmaya başlıyordu. En temel inancım yoksulluğun, bilgisizliğin kader olmadığını düşünüyordum. Askerlik dönüşü İskenderun Demir Çelik yeni kuruluyor çevremde de pek çok insan gibi kardeşim de orada çalışıyordu. Ben ayarlayabildiğim yol parası ile iş kurmak için İskenderun'a gitmeye karar verdim. Payas ilçesinde terzi dükkanı açmak için Karabük Şantiyesinde çalışan bir abimin maddi destekleri çok işime yaramıştı. Açtığım işyerimde güzel para kazanıyordum, yardımcı olan akrabama borcumu iki ay gibi kısa bir zamanda ödedim. Kısa sürede Tüccar Terzi olmuşum. Beş yıl İskenderun Payas'ta meslek hayatım oldu. Çok geniş dost ve arkadaş çevrem oluştu. Bu arada yaşam da 27 olmuştu. İş hayatındaki tecrübesizliğim işimi kaybetmeme neden oldu. 1977 yılında Almanya'da çalışan bir akrabamla Almanya'ya gittim. Üç ay kadar Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde ekmek aradım. Mesleğimle ilgili güzel işler de buldum. Bu arada önemli gözlemlerim ve tespitlerim oldu. Biz de çalışır, eksik ve noksanlarımızı giderirsek neden o ülkelerde belli başarılar sağlayan insanlar gibi olmayalım? Bizim insan olarak onlardan neyiz eksik diye artık yüksek sesle söylemeye başlamıştım. İnsanlar çalışıyor ve başarıyordu. Ben prensipli çalıştıktan sonra bu başarıyı ülkemde daha kolay elde ederim düşüncesi ile ve "elin memleketinde tok tavuk olmaksızın kendi memleketinde aç horoz olmayı tercih ederim" sloganı ile Almanya'dan dönmeye karar verdim. "Yeniden nereden başlayabiliyorsan oradan başla" diyordum. Yıl 1978 ve yeniden erkek terziliğine başladım. Bir taraftan oluşan yeni bakış açılarımı meslektaşlarımla paylaşıyor, yaptığımız işi sanayileştirmemiz gerektiğini arkadaşlarıma anlatıyordum. İlk terziler

derneği kongresinde Terziler Cemiyeti Başkanı seçildim. Fikirlerimi hem meslektaşlarımla, hem de kamuoyu ile paylaşıyordum. Ekonomik sıkıntıların ülkede de devam ettiği yıllardı. İçine düştüğüm bir ekonomik sıkıntı sürecinde çareler arıyordum. O günlerde tecrübesine ve manevi yönüne çok güvendiğim, asker arkadaşımın babası Rahmetli Mazhar Bıçakçı amca Hacda idi. Çaresizliğin pençesinden kurtulamadığım günlerde bir gece rüyamda sırtımı sıvazlayarak "Dayan evladım görmemişse döneceksin" diye bana nasihat ettiğinde kendimi toparladım. Meğer ihtiyaç duyduğum motivasyon benim iradem, beynim ve bileklerimin gücünde gizli imiş. Silkinip kendimi toparladım ve hiç bir şey olmamış gibi ilk günkü heyecanla yeniden kolları sıvadım ve işime başladım. Artık büyük düşünmek zorundaydım. Terzilerle birlik oluşturma fikri sonuç getirmemişti. Yoluma yalnız devam etmeye karar verdiğim sırada Rahmetli Sacit Kıyılıoğlu ile Kargisan'ı kurduk ve terziliği yeniden yorumlamaya, yeni bakış açıları ile çalışmaya gayret ederken bayan terziliği yapmaya başladık. Kısa süre sonra ortağımla yollarımız ayrıldı. Ben yalnız kalmıştım. Bir taraftan bayan giyimi ile ilgilenirken diğer taraftan okul kıyafetleri ile ilgileniyordum. Bu arada Türkiye'de yükselen bir Refah Partisi çok dikkatle izlediğim bir siyasi lider vardı. O bir taraftan üretmekten ve kalkınmaktan bahsederken, bir taraftan da maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmanın önemini anlatmaya çalışıyordu. Kafamdan geçen düşüncelerin tam da yerine oturduğu bir siyasi söylem olarak görüyör, bu heyecanla Bir taraftan ülke meseleleri ile ilgileniyor, rahmetli Erbakan Hoca'nın fikirlerini beğeniyor ve destekliyordum. Diğer taraftan da kendi işimi büyütme gayret ediyordum. Artık bir iddiam vardı, "Kendi mesleğimde dünyada bir numara olmak." Düşüncelerimi çevremle paylaşıyor, kendimi geliştirmeye gayret ediyör, Fabrika kurma, dünyaya açılmanın projelerini yapıyordum. Kadromu genişletme, sağlıklı bir yapı oluşturma çalışmalarını içinde ilk fikrim akrabalarımın insanlardan oluşacak kadrolarla başarılı olabileceğimi düşünerek birçok kişi ile işbirliği yaptım. İş hayatında takım oyunu oynayabilmenin gerekli olduğunu anladım. Benim için artık akraba değil birlikte huzurlu ve başarılı çalışma yapabildiğim insanlarla yola devam etmek en doğru işti. Şu an hala birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan Recep Özdemir bey şirket ortağı olarak ekibe dahil oldu. Sonra ekibimize işletmenin Eğitim ve Yönetiminde rol alan Mustafa Çelenli de ortak olarak dahil olunca artık dünyaya doğru giden yol açılmaya başlamıştı. Onun İlahiyatçı ve eğitimi yönü hem bize, hem de personelimize manevi motivasyon olarak ciddi artılar kattı. Tecrübe ve bilgilerimizle oluşturmaya çalıştığımız birliktelik ruhuna bakış açımızın ayet ve hadislerdeki manevi mesajlarla da uyum arz ettiğini görmek manevi motivasyonumuzu daha da perçinledi. Özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ortaklıkla ilgili Kutsi Hadislerinde Cenab-ı Hak "İki ortak iş yapar ve biri birine karşı dürüst davranırsa onların üçüncüsü ben olurum, biri birlerine karşı hilekarlık yapar, dürüst



davranmazlarsa aralarından ben çekilirim ve üçüncü ortakları şeytan olur" hadislerini özümsemişimizde hep ortağımızın Cenab-ı Hak olmasını, şeytanı aramıza sokmayacak şekilde davranmak zorunda olduğumuz hakikatini şirket ve hayat felsefesi olarak algılamamız birliktelik ruhu ve huzur ortamımızın da temeli oldu. Tabii yaptığımız iş için dünyanın dilini bilmek ve iletişim kurabilmek de gerekiyordu. 2005 yılında İstanbul da ofis açmaya karar verdiğimizde profesyonel kadrolarla çalışmak zorunda idik. İyi bir kadro kurabilmek için gayret ettik oğlum Atakan Bey ve kızım Serpil Hanım ofiste hızlı bir şekilde yetişip pazarlama, dış ticaret konularını da kendi öz kadrolarımız ile yapabilir hale geldik. Böylece değerlerimizi ve bilgimizi dünya ile aracısız buluşturmaya başladık. İşimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Müşterilerimizle karşılıklı güvenilir ilişkiler kurduk. Dünyanın birçok ülkesi ile sanatımızı buluşturduk. Şu anda 250 kişilik iyi yetişmiş insanlardan oluşan kadromuzla biz artık dünyanın terzisi olduk, "Endüstriyel Terzi" nişanını markamıza ilaştırdık. İnsanlar dürüst, çalışkan ve bilgili insanlarla iş yapmayı seviyor. Kolay yoldan zengin olmak düşüncesi değerleri yok ediyor. Adaleti olmayan yönetim anlayışları uzun süreli beraberlikleri yok ediyor. Ben demek "biz"i yok ediyor. Başarılı olmak için sevgiyi önemsemek gerekiyor. Ama güven kasada yedek akçe olarak saklanmalı, ilişkiler bilgi ve denetlenebilir ve yönetilebilir sistemle yapılmalı. Başta ortaklarımız olmak üzere çalışanlarımıza ve bizi çokça destekleyen Karabük halkına ve özellikle hanımlara minnet borcum var. Çok desteklerini gördüm. Bizden sonraki nesil için gerekli maddi ve manevi donanımı oluşturmakta Allah (cc)'ın çokça yardımına mashar olduğumuz inancındayım.

HALİLŞAHİN

İnat etme senin imalatını yapacağız ve 2010'lu yıllarda bu sektörde lider firma olacağız.

ali karakaş



ALİ KARAKAŞ
Sanayici ve İş Adamı

1954 Karabük doğumluyum. İlkokul eğitimimi Yenice İlköğretim Okulu, Safranbolu Örencik, Ağaçkese İlkokulu, Orta öğrenimimi Karabük Merkez Ortaokulunda, Lise öğrenimimi Zonguldak Ticaret Meslek Lisesinde ve Üniversite tahsilimi A. Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman bölümünde okudum. Askerliğimi TBMM Muhafız Taburunda yaptım.

12 Eylül 1980 den sonra, 1983 yılı itibarıyla yeniden dizayn edilen ülkemiz siyasetinin yerel bazında aktif olarak görev aldım. Güzelde hizmetler yaptık. Siyasi enerjinin ülkemizde ne kadar çok önemli olduğunu bizzat yaşadık.

1970-1977 yılları arasında Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğü nezdinde Muhasebe Büro İşçisi olarak yaz dönemlerinde çalıştım ve aynı zamanda 1975 yılında Türkiye Orman İşçileri Sendikasının kuruluşu ile birlikte Genel Merkez Genel idare kurulu Üyeliği yaptım. Daha sonra 1977-1981 yılları arasında Yenice Belediyesi Muhasebe Müdürü olarak görev yaptım. 1982 yılında memuriyetten ayrılarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak devam ettim.

3984 sayılı Rtük Kanunu uyarınca BRT Batı Karadeniz Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.'yi bölgesel yayıncılık hakkıyla kurdum. Daha sonra Yağmur Ajansın sahibi ve Yapımcı Osman Gazi YAĞMURDERELİ 'ye şirketin %51 ini sattım. Dolayısıyla, sözel ve görsel basın hayatının içinde yer almış oldum.

Karabük Yenice ilçemiz yüzölçümünün %83,9 u tabii ormanlarla kaplı olduğu için ormana dayalı üretim yapmam gerektiğini düşündüğümde, Orman Muhafaza Memurluğundan emekli babamın marangoz atölyesinde bir marangozla beraber 1991 yılında sandalye imalatına başladık. 3 yıl boyunca yapılan sandalyeleri standart usullerle imal edemedik.

En sonunda bir gün sandalyeyi atölyemizde tezgâhın üzerine koydum ve sandalyeye dedim ki; İnat etme senin imalatını yapacağız ve 2010'lu yıllarda bu sektörde lider firma olacağız." dedim. Ancak, 10 yıl para kazanamadım. Yaptım satamadım, sattım parasını alamadım. Yapamayınca da daha çok hırslandırıyordum. Akşamları evde eşim ve çocuklarımla beraber televizyonda haber ve diğer programlardan ziyade dizilerdeki sandalye modellerine bakıp onları analiz ediyorduk.

Daha sonra ülkemizde imalatı yapılmayan birkaç modeli üretime aldık ve bunların imalatına başladık. Bu aşamada Orman İşletmesinde kapasite belgemizde ve hammadde temininde ve Yenice'de firmamızı büyütme istediğimizde arsa temininde birtakım sorunlar yaşıyorduk.



Ticari hayatımızda başarı hikâyemiz ve ticari hayatımızın dönüm noktası 13 Ağustos 2008 'de olmuştur. Bu tarihte birlikte yeni yol haritamızı çizildi ve ticari pazarımız yurt dışına açılmış oldu. 13 Ağustos 2008'de İngiltere kraliçesinin ülkemize gelerek Cumhurbaşkanlığında onuruna verilecek yemekte kullanılmak üzere, bir firma tarafından tarafımıza bu sandalyelerin imalatı yaptırılmıştır. Sandalyeyi teslim ettiğimizde ve orada kullanıldığını öğrendiğimizde son derece mutlu olduk. Ardından Libya Kralı Kaddafi 'nin



sarayına ve toplantı salonlarında kullanılmak üzere siparişler almaya başladık. Libya Kralına yaptığımız sandalyeleri Sabiha Gökçen Havaalanından kargo uçakları ile gönderdik. Daha sonra Azerbaycan ve ardından Kıbrıs'a ve şuanda Avrupa'nın tamamı olmak üzere Kuzey Amerika, Afrika, Rusya pazarlarına ahşap sandalye ürünlerimizi gönderiyoruz.

Ülkemizdeki Kamu İktisadi teşekküllerinin en çok olduğu Zonguldak, Bartın, Karabük illerindeki KİT yatırımları (TKİ Maden Ocakları, 2 demir çelik fabrikaları, 6 adet Orüs Kereste Fabrikalarının vb.) oluşumu ile birlikte Bölgemiz insanı kolayca iş bulma imkanına kavuşmuştur. Dolayısıyla Bölgemiz insanının müteşebbis ruhu farkında olmadan yok olmuştur.

Aslında bu KİT'lerin yan sanayilerini, Ankara Siteler-İnegöl-Kayseri gibi, bölgemizde kurabilseydik bugün ülkemizin sanayi ve imalatında öncü iller arasında olabilirdik.

Batı Karadeniz Bölgemizin Çaycuma Filyos Vadi Projelerinde sanayi ve imalat yatırımlarında güzel gelişmeler var. Filyos limanımız önümüzdeki yıl faaliyete başlayacak olması , dolayısıyla Liman, Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge, Hava alanı, Organize sanayi bölgeleri imalat ve sanayi yatırımlarını da iyi anlamda tetikleyecektir.

Ülkemizde ihtiyaç hissedilen her türlü imalat ve sanayinin %80' inde Türk Yatırımcı Ve Sanayici yoktur. Robotik ve yazılım teknolojileri geliştirilip kullanıldığında yapılabilecek çok işlerimiz var. İş ve istihdamın geliştirilmesinde yapacak iş yok diyen Sanayici ve İş Adamlarımıza duyurulur.

1991 yılında kendi marangoz atölyemizde başladığımız sandalye imalatını bugün ülkemizdeki sektörde ilk 5 firma arasına taşındık ve şuanda Amerika , Afrika, Avrupa, Asya Ve Rusya kıtalarına ihracat yapıyoruz. Her türlü materyalden sandalye yapan sandalye fabrikaları zincirini kurarak 2023 yılına kadar Dünya'daki sandalye sektöründe ilk 10 firma arasına girmek istiyoruz. Bunu da aile grup Şirketlerimiz ve en önemlisi de oğullarımla birlikte başarabileceğimize inanıyoruz.

Bu başarımızı taçlandırmak için dünyanın en büyük sandalye Anıtını, Müzesini ve Sosyal Tesislerini (15 katlı bina büyüklüğünde) Karadeniz'i , Limanı, Endüstri Bölgesini ,Serbest Bölgeyi , Hava Alanını ve Doğayı en iyi gören Batı Karadeniz'in İncisi Filyos Vadi Projelerinin zirvesine kurarak dikkat çekmek istiyoruz.

Bir sanayici ve İş adamı olarak Hükümetimizden , Devletimizden, Sanayinin TOKİ si olan SAGYAŞ'ın Ülkemiz gündemine taşınmasını sanayici ve iş adamlarımızın hizmetine sunulmasını ivedi bekliyoruz.

O zaman görülecektir ki Ülkemizdeki İmalat ve Sanayi dolu dizgin yükselecek , iş ve istihdam olağanüstü gelişecektir. Yurtdışından ithal etmek zorunda kaldığımız %80 üretimde Ülkemizde yapmış olacağız. Böylelikle döviz bağımlılığımız azalacaktır.

Bu duygu ve düşünce ile , Ülkemiz insanının daha refah, mutlu ve huzurlu , ekonomik Bağımsızlığını kazanmış bir hayat diliyorum.



